

“Daguitstap naar Wilrijk”

Bezoek aan Jaintempel en Coca-Cola

26 september 2019

Het Jāinisme is een geloof dat afkomstig is uit India. Het is één van de kleinste wereldreligies, met een kleine 10 miljoen gelovigen in de hele wereld. Ontstaan in de zesde eeuw voor Christus uit het Hindoeïsme, is het een godsdienst die heel sterk de nadruk legt op ahimsa, wat geweldloosheid betekent. Niet alleen geweldloosheid tegen de mensen, maar ook tegenover elke vorm van leven op aarde.

De plannen voor de tempel dateren uit 1997, de uiteindelijke opening vond plaats in 2010. Met zijn meer dan 1.000m² meter is dit de grootste Jaintempel buiten India, hij is opgetrokken uit wit marmer. Deze marmer is vooraf in India bewerkt alvorens naar Antwerpen te worden verscheept. De totale kosten worden geraamd op 15 à 25 miljoen euro en werden opgebracht door de Antwerpse Jāin-gemeenschap (ongeveer 400 families), die vooral actief zijn in de handel en bewerking van diamant.

Laat je samen met Davidsfonds Meerbeke onderdompelen in deze onbekende religieuze omgeving.

Na de Jaintempel volgt een bedrijfsbezoek aan de Coca-Colafabriek waar we een zicht krijgen op de productie en de distributie van deze alom bekende frisdank.

PRAKTISCHE INFO

Donderdag 26 september 2019

09.15u: Vertrek met autocar vanop het Gemeentehuisplein Meerbeke

11.00u: Bezoek Jain-tempel (lees zeker de raadgevingen i.v.m. het bezoek op blz 2)

12.45u: Lunch in Bistro 4

15.00u: vrije pauze tot 16.30u (u kan centrum Wilrijk bezoeken en/of bezoek Park Steytelinck)

17.00u: Bezoek aan Coca-Cola

19.00u: Terugkeer richting Meerbeke

Kostprijs : LEDEN 50-52 € / NIET-LEDEN: 54-56 €

INSCHRIJVEN

Bij Cecile Appelmans via e-mail naar davidsfondsmeerbeke@fulladsl.be of via telefoon 054 33 37 91 ten laatste 19 september 2019.

Wil u zo goed zijn ons met uw inschrijving door te geven:

- Aantal en naam van de deelnemer(s)
 - Keuze en aantal van de gerechten in Bistro 4:
 - Dagsoep
 - Op vel gebakken dorade met pastinaak, jonge spinazie, aardappelpuree en witte wijnsaus **of** varkenswangetjes met slaatje van witlof en frietjes (**2 € supplement**)
 - Roomsoesjes met chocoladesaus en vanille-ijs
- dranken niet inbegrepen

Tot binnenkort!

Het Davidsfondsbestuur van Meerbeke

Uw deelname zal eerst worden bevestigd waarna u het bedrag dient te storten op rekening BE 85 7370 2578 8606 van Davidsfonds Meerbeke.

Bij een bezoek aan de tempel dienen wij volgende regels in acht te nemen:

- Geen foto's behalve eventueel van de buitenzijde.
- Schoenen uitdoen: ofwel blootvoets ofwel op kousenvoeten.
- Beelden niet aanraken Geen eten of drinken meebrengen in de tempel.
- Bovenarmen, schouders en knieën bedekken.
- Vrouwen kunnen tijdens de menstruatie de tempel niet betreden.
- Geen leder, bont of zijde.
- GSM op stil zetten of uitschakelen.
- Stilte respecteren.